

*Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Niemand kan begrijpen hoe je hebt geleden,
niemand kan voelen wat je hebt doorstaan.*



De Vader heeft in de vreugde van de hemel opgenomen

Mejuffrouw

Simonne De Kuysse

geboren te Olsene op 3 februari 1926
en overleden in Woonzorg Sint-Vincentius te Zulte
op 2 juni 2019.

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken
Lid van OKRA en SAMANA

De uitvaartdienst waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de Sint-Pieterskerk, Centrumstraat te Olsene
op donderdag 6 juni 2019 om 9.30 uur.

Daarna volgt de teraardebestelling op de gemeentelijke begraafplaats.

Simonne kan begroet worden in het funerarium Van De Vyver,
Lijsterstraat 52 te Zulte,
maandag, dinsdag en woensdag van 16 tot 18 uur.

Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven.

Dit melden u met droefheid:

haar broer, zussen, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten,

† Albert De Kuysse - † Anna Minjauw en zoon Martin
† Zuster Alida, geboren Emma Magdalena De Kuysse
† René Roose - † Marie-Antoinette De Kuysse,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
† Julien Landsheere - † Marie-Louise De Kuysse

de families De Kuysse en Meheus.

Met bijzondere dank aan Marie-Thérèse,
haar huisarts dokter Descheemacker,
de directie, het personeel en vrijwilligers
van Woonzorg Sint-Vincentius te Zulte.

Rouwadres:

Familie Simonne De Kuysse
p/a Van De Vyver Uitvaartzorg
Lijsterstraat 52
9870 Zulte

Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be