

'n Beetje

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en alle beetje die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelf ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op 'n keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.

(T. Hermans)



Mevrouw

Paula Depaepe

1935 - 2021



In gedachten blijf je bij ons...

Mevrouw

# Paula Depaepe

geboren in Desselgem op 12 december 1935  
en overleden in het O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem  
op 23 juni 2021.

De uitvaartdienst heeft plaats in intieme kring  
in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg, Lijsterstraat 52 in Zulte  
op donderdag 1 juli 2021.

Paula kan begroet worden in het  
funerarium Van De Vyver, Lijsterstraat 52 in Zulte  
op dinsdag van 16 tot 18 uur.

Dank aan allen die haar met liefde en zorg omringd hebben.

zus van

† Daniël en Godelieve Snoeck - Depaepe

tante van

Eddy en † Carine Snoeck - Verhaeghe

groottante van

Steven en Nathaly Snoeck - Van Den Berghe

Iain

Mathis

Kevin Snoeck

Spencer Dinneweth en Nele

De families Depaepe en Carton.

Met dank aan haar huisarts dokter Vandenheede,  
de thuisverpleging van Alfa Care,  
haar kinesist Ivan De Pourcq  
en de dokters en het personeel van het O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem.

Rouwadres:

Familie Paula Depaepe

p/a Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

online: [www.vandevyver-uitvaart.be](http://www.vandevyver-uitvaart.be)