

'n Beetje
Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

T. Hermans



Mevrouw
Paula Boderé

1933 - 2023



Gedragen door zoveel zorgende handen
en omringd met heel veel liefde nemen we afscheid van

mevrouw

Paula Boderé

echtgenote van de heer André De Smijter

geboren in Zulte op 8 oktober 1933 en er overleden in
woonzorg St. Vincentius op 4 november 2023.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg,
Lijsterstraat 52 in Zulte
op maandag 13 november 2023.

Daarna volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats in Zulte.

Een stil moment bij Paula kan in het funerarium Van De Vyver,
Lijsterstraat 52 in Zulte op donderdag van 16 tot 18 uur.

Dit melden u met droefheid:

haar echtgenoot

André De Smijter

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Christine De Smijter en José Deblanc

Sylvie en Dimitri, Senne, Renske

Sophie en Cédric, Gillian, Caitlin, Jaylinn

Eddy De Smijter en Petra Foubert

Elias

Quinten

Kasper

haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families Boderé - Guilbert en De Smijter - Impens.

Met bijzondere dank aan haar huisarts dr. Vandenheede
en de directie, personeel en vrijwilligers van woonzorg St. Vincentius in Zulte.

Rouwadres: Familie De Smijter - Boderé

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg - Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte - Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be