



Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt: ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan je allerlaatste beetje toe ...
(T. Hermans)

In alle stilte ging van ons heen

Mevrouw

Maria Naessens

weduwe van De Heer Joseph Vanthuyne († 1992)

geboren te Olsene op 6 juli 1923 en omringd door haar geliefden
overleden in het O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis te Waregem
op 1 maart 2019, gesterkt met het gebed van de H. Kerk.

Lid van OKRA en SAMANA

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
in de Sint-Pieterskerk, Centrumstraat te Olsene
OP ZATERDAG 9 MAART 2019 OM 11 UUR.

Gelegenheid tot condoleren na de dienst achteraan in de kerk.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

Een stil moment bij Maria kan in het funerarium Van De Vyver, Lijsterstraat 52 te Zulte
iedere dag van 16 tot 18 uur.

DANK AAN ALLEN DIE HAAR GELUK, LIEFDE EN VRIENDSCHAP GAVEN

Dit melden u met droefheid:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Roger en Monique Vervaeck - Vanthuyne
Marc en Carine Vanthuyne - Ketels
Wim en Eveline Van Dorpe - Vanthuyne
Maurits
Marius
Luc en Christelle Vervaeck - Vanthuyne
Anouk Vervaeck

De families Naessens - Vaernewyck en Vanthuyne - Claus.

Met bijzondere dank aan:
haar huisarts dokter Hesters,
de thuisverpleging Lutgarde, Marie-Anne, Greet, Charlene, Sabine, Kathy en Francis,
de medewerkers van het dagverzorgingscentrum "De Marolle" te Kruishoutem,
de dokters en het personeel van het O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis te Waregem.

Rouwadres:

Familie Vanthuyne - Naessens
p/a Van De Vyver Uitvaartzorg
Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be