

Denk aan mij met een glimlach
Want zo wil ik in jullie gedachten zijn
Maar als mijn heengaan alleen tranen wekt
Denk dan niet aan mij
Want zo wil ik niet in jullie herinnering leven

Met mijn vrachtwagen vang ik nu mijn allerlaatste reis aan met mijn lading vol
Knoopsgaten
Hemdevoeringen
Muizebrillen
Rattegrielkes
Gebuilde demiglazen
Soutiens met driekwartmouwen
En staalkes regenwater
Treur niet want ik ben nu gelukkig

Mijn grote dank gaat uit naar de familie D'Hondt, Marleen, Ludwine en Marie,
mijn huisarts Dokter Bracke en alle mensen die mij de laatste levensjaren hebben verzorgd.



*Joris
Nachtergaele*

16 januari 1932
16 oktober 2020

Nu heb jij je ogen gesloten, rustig en stil, zoals je van 't leven hebt genoten...



de heer

Joris Nachtergaele

zoon van wijlen Remi Nachtergaele en Maria Vande Castele

Geboren te Gottem op 16 januari 1932 en onverwacht overleden
in het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis te Waregem op 16 oktober 2020.

Omwille van de coronamaatregelen zal de uitvaartdienst plaatshebben
in familiekring in de St. Martinuskerk te Gottem.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrond op de gemeentelijke begraafplaats.

Bewaar het beeld van Joris in uw hart,
er is geen begroeting in het funerarium.

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

† Amedé en † Julienne Nachtergaele - Popelier en familie

Daniël en † Cyrilla Vandenbussche - Nachtergaele en familie

† Alberic en † Agnes Bruggeman - Nachtergaele en familie

† Jules en Maria Nachtergaele - De Pourcq en familie

† Georges en Ghyslaine Holvoet - Nachtergaele en familie

† Georges en † Maria De Sloover - Nachtergaele en familie

† Clarisse Nachtergaele en familie

Met dank aan allen die hem geluk, liefde en vriendschap gaven.

Rouwadres: Familie Joris Nachtergaele
p/a Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte
online www.vandevyver-uitvaart.be