



Dat veilig gevoel
Jouw uitgestoken hand
En liefdevolle blik
Telkens opnieuw
De koningin te rijk
Wat moet ik zonder jou
Ma'tje

De heer

Jacques Verbauwhede

echtgenoot van mevrouw Denise Vanquaethem

Geboren te Desselgem op 20 november 1930 en overleden
in het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis te Waregem
op 18 november 2020.

Omwille van de coronamaatregelen
heeft de uitvaartdienst plaats in intieme kring
in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Zulte.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrond
op de gemeentelijke begraafplaats.

Bewaar het beeld van Jacques in jullie hart,
er is geen begroeting in het funerarium.

Dank aan allen die hem geluk, liefde en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Denise Vanquaethem

zijn echtgenote

Dominique en Ward Verbauwhede - Bemelmans

Kobe

Véronique en Dirk Verbauwhede - Hooybergs

Odiel

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.

De families Verbauwhede - De Smet en Vanquaethem - Huys.

Met bijzondere dank aan:

zijn huisarts Dokter Vandeputte,
de thuisverpleging Mireille, Joyce, Christine en Caroline.

Rouwadres: **Familie Verbauwhede - Vanquaethem**

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg

Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be

Ons Pa
Een uniek man
Toonbeeld van moed
Gelukkig in de kleine dingen
Fier op zijn gezin
Altijd een luisterend oor
Voor onze dromen
En onze zorgen
Yin en Yang met ons ma
Dank je wel liefste Pa
Dol en V'er

Opa
Het is moeilijk te beseffen
Dat jij er nu niet meer bent
Geen verhalen meer
Geen wijsheid meer
Geen liefde meer
Ik moet nu verder in het leven
Maar jij zal altijd mijn voorbeeld zijn
Herinneringen zullen vervagen
Maar jij zal altijd bij me blijven
Want in mijn karakter
Zit een deel van jou verscholen
Kobeke

Kooks
Bron van wijsheid in onze familie
Vol van nederigheid
Gehuld in kracht, liefde en trots
Op ons
Voor ons
Een luist'rend oor, een zorgende hand,
Een trouwe vriend
Het was een eer je Dieleke te mogen zijn
Ik ga je missen Opa
Onze pater familias
Die maakte dat het goed was
Dieleke



*Eenvoud van karakter
is het natuurlijk gevolg van diep denken.*