

Eenvoudig en oprecht, vol goedheid was uw leven,
uw edel hart heeft ons zoveel gegeven ...



Mevrouw

Gratienne Verhaest

weduwe van de heer André Galle († 2004)

geboren te Zulte op 5 april 1936
en overleden in het O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis
te Waregem op 9 oktober 2017,
gesterkt met het gebed van de H. Kerk.

Lid van OKRA, SAMANA, KVLV en de Gilde van Halle.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u beleefd uitgenodigd wordt,
zal plaatshebben in de Sint-Martinuskerk, Kerkplein te Oeselgem
op maandag 16 oktober 2017 om 10 uur.

Condoleren na de plechtigheid achteraan in de kerk.

Daarna volgt de bijzetting op het urnenveld.

Gratienne kan begroet worden in het
funerarium "Van De Vyver", Lijsterstraat 52 te Zulte,
op woensdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 18 uur.

*Dank aan allen die haar geluk,
liefde en vriendschap gaven.*

Dit melden u met droefheid:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Dirk en Wieny Buyle - Galle

Hannes en Lynn Buyle - Lefevere

Vic

Gertjan en Celine Buyle - Groeneweghe

Fie

Rudy Galle

Haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families:

Verhaest - Marijsse en Galle - Baudoncq.

Met bijzondere dank aan:

haar huisarts dokter Vandenheede,
de thuisverpleging Evy en Annick,
het personeel van Familiehulp,
de directie, het personeel en vrijwilligers van het
WZC O.L.-Vrouw van Lourdes te Wakken
en het WZC Mariaburcht te Dentergem,
de dokters en het personeel van het
O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis te Waregem.

9870 Zulte, Oeselgemstraat 1

Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be

Gratiënne Verhaest

05.04.36 - 09.10.17

'n Beetje

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je

het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

T. Hermans