

Be thankful we had so many good years.  
I gave you my love, and you can only guess  
How much you've given me in happiness  
I thank you for the love that you have shown  
But now it's time I traveled on alone.  
So grieve for me a while, if grieve you must  
Then let your grief be comforted by trust  
That it is only for a while that we must part  
So treasure the memories within your heart.

Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan ...

## Fernande De Sloover

echtgenote van Danny Baele

geboren te Petegem-aan-de-Leie op 2 juni 1951  
en thuis te Deinze overleden op 5 maart 2018.

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk  
wordt uitgenodigd, zal plaatshebben  
in het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi  
**OP WOENSDAG 14 MAART 2018 OM 11 UUR.**

Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren.

Bewaar het beeld van Fernande in uw hart,  
er is geen begroeting in het funerarium.

Geen bloemen, liever een bijdrage op  
vzw Life for better Days  
BE 92 6528 5365 2323

Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven.

Dit melden u met droefheid:

Danny Baele

Katrien Baele

Amélie

Emiel

Tom Baele

De families De Sloover - De Vos en Baele - Baudoncq.

Met speciale dank aan:

Denise, Agnes, Marnix, Rita, Rony, Fabrice,  
de cava-dames, Ann, Marijke, Rosemie, Frieda, Myrna,  
de oud-collega's,  
haar trouwe burens en het verzorgend personeel  
van het Wit-Gele Kruis, in het bijzonder  
Greet en Nele.

Rouwadres:

Familie Baele - De Sloover  
p/a Van De Vyver Uitvaartzorg  
Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

Online condoleren: [www.vandevyver-uitvaart.be](http://www.vandevyver-uitvaart.be)

