

*Sometimes I wonder what will happen when I am gone
How will I be remembered, will I be remembered at all?
Don't get me wrong I am not expecting the big tears
I just have a fear of being forgotten,
becoming a fading memory*

*Hold on to me smiling or remember me cry
Remember the rides we took and the singing out loud
Feel my kisses and cuddles in our shared nights
And at the end of this ride,
I just hope I made some people proud...*

Written by Ellen



20 mei 1986

Ellen Snoeck

Na een leven vol uitdagende momenten, omringd door haar naasten, heeft Ellen vredig afscheid genomen van ons op 10 januari 2023.

Wij nodigen jullie uit om samen met ons haar leven te vieren op zaterdag 21 januari 2023 om 11u in de parochiekerk van Zulte.

Dresscode: Graag een paars accentje

Hou Ellen levendig in jullie gedachten.
Begroeting enkel voor familie en dichte vrienden.
Ellen krijgt een laatste plaatsje bij ons thuis.



ROUWADRES

Familie Snoeck - De Meulemeester
P/a Van De Vijver uitvaartzorg, Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

Ellen,

diepzinnige, grappige, dankbare dochter van Guy en Anne
luisterende, begripvolle zus van Thom
baasje nummer 1 van Saya

toegenegen kleindochter van oma Cecile, p  p   Jean †, Adolf † en Marie-Jos   †
avontuurlijk, ondernemend nichtje van de familie Snoeck en de familie De
Meulemeester

diva in het oncologisch team UZ Brussel
opmerkelijke pati  nte van Prof Neyns, Prof Duerinck en Dr Descheemacker

trotse bezielster van Liveforbetterdays vzw
wanderlust Aussie cowgirl

en bovenal de vrijgevig, openhartige, verbindende vriendin voor velen onder ons.