

Zo plotseling ben je van ons heengegaan,  
daar heeft niemand ooit bij stilgestaan.  
Wat in onze herinnering blijft is je lach,  
bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven.



Eddy Berlamont

1965 - 2021

Nu heb jij je ogen gesloten, rustig en stil, zoals je van 't leven hebt genoten...



# Eddy Berlamont

geboren in Deinze op 3 augustus 1965  
en onverwacht thuis overleden in Machelen-aan-de-Leie  
op 26 november 2021.

De uitvaartdienst zal plaatshebben in beperkte kring  
in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg, Lijsterstraat 52 in Zulte  
**op vrijdag 3 december 2021.**

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrond op de begraafplaats in Machelen-aan-de-Leie.

Bewaar het beeld van Eddy in uw hart,  
er is geen begroeting in het funerarium.

Dank aan allen die hem geluk, liefde en vriendschap gaven.

Dit melden u met droefheid:

zijn kinderen,

Ruben Berlamont

Pieter en Kaylie Berlamont - Vanneste

zijn ouders,

† Daniël en Monique Berlamont - De Meester

zijn broer, zus, schoonzus, neven en nichten,

Rudi en Marijke Berlamont - De Sloover

Stef

Simon en Jannah

Inara Berlamont

Jens en Sunny

De families Berlamont en De Meester.

Rouwadres:

Familie Eddy Berlamont

p/a Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

online: [www.vandevyver-uitvaart.be](http://www.vandevyver-uitvaart.be)