

*Zijn broer, zus, schoonzus, schoonbroer,
neven en nichten*

Luc en Kaatje De Waegenaere - Devlieger

Wim en Nele,

Emiel, Juul, Vic

Tom, zijn petekind en Vero,

Marie, Leonie

Chantal en Marc De Waegenaere - Vandeputte

Vincent

Laurent en Daphne

*zijn dankbaar voor jullie steun
en blijken van medeleven.*

*Speciale dank aan Chantal
vanwege Luc, Kaatje en kinderen.*





Dankbaar aandenken aan

de heer

Dirk De Waegenaere

geboren in Waregem op 9 juli 1959
en omringd door zijn broer en zus van ons
heengegaan in het WZC Mariaburcht
in Dentergem op 27 maart 2022.

Wanhoop en woede, angst en verdriet,
al deze gevoelens spaarden ons niet.
Maar ook liefde en zorgzaamheid
hielpen ons gedurende zo'n lange tijd.
Iedere dag werd de wereld kleiner,
de mogelijkheden minder, de levenswil bleef,
het leven niet, het laatste stuk
moest je alleen verder gaan.
De hemel is een engel rijker,
wij zijn er één kwijt.
Hoog aan de hemel is er een fonkelende ster
bijgekomen... Dat ben jij,
liefste broer en nonkel.
Je zal er voor altijd schitteren,
naast die van papa en mama
en je kleine zus Marleentje.