

3 juli 1941, "a star was born" bij Adolf en Alice Bekaert-David. Als enig kind groeide Daniël op in de Leiehoek te Zulte, leerde mechanica aan VTI Waregem en kon starten in de lokale Fiat-garage, waar hij een compagnon du route, Jules leerde kennen als vriend voor het leven samen met Francine. Tevens ontbraken Jozef, Magda, Christiaan en Gaby nooit in de vriendenkring. 1960: Tip van mémé Alice: "Laat je inlijven bij de legerdienst in de Franstalige Compagnie, zo zal je vlug Frans leren." Nog geen 10 minuten later viel hij door de mand en moest hij zich bij het Nederlandstalige regiment vervoegen, waar hij André en Guido als kameraden leerde kennen, alweer vriendschappen voor het leven. Ondertussen rommelde hij in het kolenhok bij Honoré en Madeleintje met de 2 de jongste dochter Jeanne. In 1964 trouwden ze. Na 10 jaar in de Sobinco aan de slag te zijn geweest als chef, kon hij de plaatselijke melkronde overnemen en werd hij zo een nog meer gekende en publieke figuur. Jean-Pierre en Xavier werden zo de zonen van de melkboer. Fiatwagens verkopen en onderhouden in bijberoep was zijn lange leven. Hij moest altijd wel iemand in zijn buurt hebben, sociaal als hij was. Uitstappen naar zee kon hij niet alleen met ma, altijd moest er iemand mee in hun gezelschap, tot ergernis van moeder Jeanne op wie al het werk neerkwam. Hij had een grote mond en klein hart, maar op de juiste plaats. Niet alle uitspraken vielen in goede aarde bij de mensen, maar meestal wisten ze wel van wie het kwam. Hij hield geen blad voor de mond, maar stond wel altijd klaar om te helpen. Spaarzaam als hij was op kledij en zijn eigen wagens, trakteeerde hij echter wel iedereen graag op festiviteiten. Hij liet geen gelegenheid voorbijgaan, "Bourgondiër" als hij was. Uitstapjes met ma waren heel talrijk. Melkwagen ombouwen tot personenbusje met klapstoeltjes waren toen nog mogelijk. 13 jaar lang ging het ook zo voor een weekje verlof (niet langer, want de klanten wou hij niet in de steek laten) naar Hengelhoef in Houthalen-Helchteren. Later genoten ze van toertochten met de oldtimer, ja een Fiatje. We kunnen wel zeggen dat hij alles uit het leven heeft gehaald. Tot het noodlot toesloeg en moeder Jeanne niet meer voor hem kon zorgen. Juli 2014: zijn wereld stond stil door de opname in het RVT Zulte. Hij begreep het niet en zat er tegen zijn zin. De volkse figuur verdween meteen. Hij zocht geen contact meer, verbleef constant in zijn kamer, deur moest dicht voor "pottenkijkers". Gelukkig kon hij in het begin rekenen op de vele mensen die hem een bezoek brachten. Deze bezoeken werden mettertijd schaarser en toen kwam Corona. Nadien vielen vele bezoekers weg. Hartelijk dank echter aan al die mensen die hebben volhard om hem toch nog op te zoeken. Jullie weten het wel. Het kortetermijngeheugen was al heel slecht, maar gaandeweg vervaagden ook de verre en mooie herinneringen in zijn brein. Hij genoot van de wandelingen door het dorp met de rolstoel, maar meer en meer werd hij gelaten. 12 juli 2022: wilsgesprek met dokter en sociale dienst, hij sprak zijn wensen uit, echter zijn gezondheid op dat moment voorspelde nog vele jaren. September 2022: Wij waren niet voorbereid op zo'n vlug einde, maar hij was dankbaar dat wij als zonen alles voor hem nog hebben gedaan, de voorbije 6 jaar. Bedankt pa, nu gaan we je bijzetten bij ma. Doe haar de groeten van ons.

Xavier en Jean-Pierre



De Heer
Daniël Bekaert

1941 - 2022

Uw afwezigheid doet ons begrijpen hoe dierbaar uw aanwezigheid was...



De heer

Daniël Bekaert

weduwnaar van mevrouw Jeanne Heyde († 2016)

geboren in Zulte op 3 juli 1941
en er overleden in Woonzorg Sint-Vincentius
op 9 september 2022.

*Gewezen lid van Fiat "club Belgio"
Melkventer van Zulte (1978 - 2005)*

Naar de wens van Daniël hebben het afscheid en de crematie
plaatsgehad in intieme kring.

Dank aan allen die hem geluk, liefde en vriendschap gaven.

Dit melden u met droefheid:

zijn kinderen en kleinkinderen,
Jean-Pierre Bekaert en Martine Naert
Tim Bekaert en Sieglinde Vandamme
Tilde Bekaert
Xavier Bekaert en Sabine Versnaeyen
Jens Bekaert

De families Bekaert - David en Heyde - Minjauw.

Met bijzondere dank aan:
zijn huisarts dokter Vermeulen, de directie, het personeel en vrijwilligers
van Woonzorg Sint-Vincentius in Zulte en zijn vele kennissen voor de vriendschap
die hij mocht ervaren en de vele bezoeken die hij mocht ontvangen.

Moge zijn foto mooie herinneringen oproepen bij jullie.

Rouwadres:

Familie Bekaert - Heyde
p/a Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte
online: www.vandevyver-uitvaart.be