

'n Beetje

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en alle beetjes die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelf ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op 'n keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.

T. Hermans



De heer  
Christiaan Rotsaert

1945 - 2024



Langzaam ben je moegestreden, stilletjes van ons weggegaan  
maar je grote inzet en levensblijheid zullen ons steeds voor ogen staan...

De heer

# Christiaen Rotsaert

zoon van wijlen August en Georgette Rotsaert - Arslijder

geboren in Gottem op 20 september 1945 en overleden  
in het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis in Waregem op 16 februari 2024.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring  
in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg, Lijsterstraat 52 in Zulte.

Daarna volgt de asverstrooiing op de begraafplaats in Gottem.

Bewaar het beeld van Christiaen in uw hart,  
er is geen begroeting in het funerarium.

Dit melden u met droefheid:

*zijn zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten*

Leona en Jacques Rotsaert - De Boever

† Marc Rotsaert

Laurent en Trui Rotsaert - Dekie en familie

Marie-Rose en André Rotsaert - Spiessens en familie

Rony en Lucrece Rotsaert - Lema en familie

De families Rotsaert en Arslijder.

Met oprechte dank aan zijn huisarts dr. Delaere, de thuisverpleegster Sylvie  
en het verzorgend personeel van het woonzorgcentrum Acropolys in Waregem.

Rouwadres: Familie Christiaen Rotsaert  
p/a Van De Vyver Uitvaartzorg - Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte  
Online condoleren: [www.vandevyver-uitvaart.be](http://www.vandevyver-uitvaart.be)