



Je strijd is gestreden, het leven was soms zwaar.  
Maar jouw liefde houdt ons allen bij elkaar.

Mevrouw  
**Aglaé Van Lierde**

weduwe van de heer Julien Van Herreweghe († 1992)

geboren in Mariakerke op 3 oktober 1936 en overleden in het WZC De Meers in Waregem  
op 25 augustus 2023, gesterkt met het gebed van de H. Kerk.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring  
in de dekenale St. Amanduskerk in Waregem.

Daarna volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats in Olsene.

Bewaar het beeld van Aglaé in uw hart, er is geen begroeting in het funerarium.

Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven.

*Dit melden u met droefheid:*

*haar kinderen en kleinkinderen*

Marc en Els Van Herreweghe - Minjau

Bart en kinderen Phara en Noah

Luc en Nele Van Herreweghe - Heirman

Mayke

*haar zussen, schoonbroers, neven en nichten*

† Cyriel en Blanche Bosschem - Van Lierde en familie

Roland en Jacqueline Hoet - Van Lierde en familie

† Nicolas en Clara Boebaert - Van Lierde en familie

Aimé en Thérèse Vercauter - Van Lierde en familie

† Gustaaf Van Lierde

*Met oprechte dank aan:*

het personeel van het woonzorgcentrum De Meers in Waregem  
en haar huisarts dr. Jonas Demeester.

Rouwadres: Familie Van Herreweghe - Van Lierde

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg - Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

Online condoleren: [www.vandevyver-uitvaart.be](http://www.vandevyver-uitvaart.be)

Je was een geweldige echtgenote, moeder, oma en overgrootmoeder.

Je hele leven stond in het teken van je familie.

Je was de navelstreng die nu is doorgeknipt.

Je was sterk, edelmoedig, genereus, bescheiden en voornaam.

Je laat bij ieder van ons zoveel mooie herinneringen achter.

We zullen die koesteren en nooit vergeten.

We zullen je heel hard missen,  
maar weten dat je nu eindelijk rust hebt gevonden.

En dat biedt ons troost om verder te gaan.



Mevrouw  
**Aglaé Van Lierde**

1936 - 2023